



Jaarverslag 2016

Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken

Voorwoord en samenvatting (door Dickie van Riemsdijk, voorzitter en beheerder)

Op 1 januari 2016 nam ik het beheerder- en voorzitterschap van de Egelopvang over van Annemieke Elias.

Annemieke heeft samen met Thecla Wolfs onze Stichting Egelopvang Haarlem en Omstreken opgezet. En wat een klus was dat!

Ik ben al jaren betrokken bij de Stichting, eerst als egelverzorger, daarna als medisch thuiszorger en assistent-beheerder.

Maar dit was mijn eerste jaar als beheerder. Gelukkig gesteund door velen.

En dat was me een jaartje wel!

In 2016 hebben wij rond de 300 hulpbehoevende egels opgevangen.

Het voorjaar ging wel, de zomer verraste ons met veel nesten. Gelukkig vaak met moeder, dat scheelde veel nachtrust.

Zeker 5 verstoorde nesten met moeder en 2 zwangere dames, die allemaal meteen in een gesloten tuin zijn gezet, met enorm succes, dankzij de zorg en aandacht van onze tuinhouders.



Moederegels kunnen het zo veel beter dan wij, met uitzondering van medisch thuiszorgster Annette Riko. Zij heeft met veel kennis, tijd, slaapgebrek en liefde toch enkele heel jonge egeltjes kunnen redden.



Helaas is ze gestopt op 1 januari 2017, het was ook allemaal wel erg veel. Maar we zullen haar niet missen.

De herfst (oktober en november) was heel erg druk, er kwamen soms wel 6 egeltjes per dag binnen. We hadden maar 3 (Linda, Dickie en Annette) egelverzorgers die dienst draaiden (24 uur bereikbaar) en het was heftig! Veel van die kleine egels bleven voor de winter op de Opvang, lekker slapen. Als het maar even kon gingen ze naar een uitwintuin.

Er kwam van alles op ons pad, zoals onze betrokkenheid bij de herinrichting van een park om de daar aanwezige egels te behouden. Ook nieuwe wetgeving (Wet Natuurbescherming en delegatie van de uitvoering naar de Provincie) maakt ons leven niet makkelijker. Maar we hebben in 2017 een nieuwe ontheffing ontvangen voor het opvangen van egels!

We zijn een educatieproject gestart voor basisscholen en hebben al meer dan 40 lessen gegeven voor diverse groepen, en ik mag de kleuters doen, dat ligt me wel!

Vraag, wat eten egels?

Jongetje (4 jaar): voedsel!! Wijsneus, jij komt er wel

We staan met een informatiestand meerdere keren (minstens 6) per jaar op diverse evenementen. Daarbij organiseren we bij een aantal evenementen diverse kinderactiviteiten. Dit ook om naast de verkoop van diverse egelartikelen geld in het laatje te brengen voor de verzorging van de egels, en vooral ook om informatie over de egel te geven.

We kregen veel media-aandacht, altijd goed. Radiointerviews, lokale tv, een vlog, krantenartikelen.

We hebben ook enkele verbeteringen aangebracht op onze locatie, zoals handige werkplanken.

Maar ook zijn we intensief bezig de medische zorg op een hoger plan te tillen.

Kandidaat-thuiszorgers krijgen een gedegen opleiding.

Alle medicijnprotocollen zijn tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Ook aan de interne organisatie/bedrijfsvoering is verder gewerkt: zoals vernieuwen van de website en het invoeren van vrijwilligersovereenkomsten.

We hebben ook een nieuwe penningmeester: Sander Zonneveld, hij is als zodanig ook actief voor onze burens, de stichting Bedenk.

Al deze projecten en activiteiten worden mogelijk gemaakt door de belangeloze en tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Wij zijn daar zeer dankbaar voor.

Het was een bijzonder jaar, met bijzondere egels, zoals René, die zo ernstig schurft had dat hij op een paar stekels na geheel kaal was.



De lieveling van al onze vrijwilligers, hij werd tot op het bot verwend. Toch duurde het lang, we hadden bijna de hoop opgegeven, maar ineens, daar kwamen de stekels terug, als een man die zich 3 dagen niet geschoren had. Binnen no time zag René er weer uit als een egel. Iedereen zo trots als een pauw!

Hij loopt alweer vrij in de natuur, daar doen we het voor.

Elke egel heeft zijn verhaal, soms vrolijk, soms triest.

Zoals een egeltje die binnenkwam volkomen gewikkeld in elastiekjes, niet per ongeluk, expres door mensenhanden gedaan, hoe bedenk je het!

Gelukkig goed gekomen, net op tijd gezien.

Maar door het Regionaal Overleg met onze collega's in Noord- en Zuid-Holland, zeer betrokken dierenartsen en onderzoekende vrijwilligers weten we steeds beter de beste zorg te geven aan de egels die bij ons worden binnengebracht.

Van de particulier die een egel vindt, de dierenambulance die de egel naar ons brengt, de thuiszorg, die meteen aan de slag gaat, de dierenartsen, die ons altijd bijstaan, de egelverzorgers die de boel schoon houden (egels zijn viespeuken) en de egels verzorgen, de uitwenthouders, waar onze egels weer kunnen herstellen, de dames die de egellessen geven op de basisscholen, of de informatiestand bemannen tot de mensen die op de uitzetplekken nog een oogje in het zeil houden.

Meer dan 100 mensen, allemaal gegrepen door het egelvirus.

En zeker niet te vergeten, de onmisbare steun van alle collectanten en donateurs, die dit allemaal financieel mogelijk maken. Voor onze financiële situatie: zie de Jaarrekening 2016.

Heel erg veel dank, ook namens alle egels.

Ik ben trots bij zo'n gezelschap te horen!

Als je eenmaal een egeltje in je handen hebt gehad en in de kleine kraaloojjes hebt gekeken, ben je reddeloos verloren.



Dan nu even wat cijfers

296 egels opgevangen in 2016. Een recordaantal sinds de oprichting van de Egelopvang eind 2011. De trend van een toenemende opvang aan egels heeft zich ook in 2016 voortgezet.

Opgevangen in 2016 per gemeente

Gemeente Velsen: 40
Gemeente Haarlemmermeer: 57
Gemeente Bloemendaal: 40
Gemeente Heemstede 33
Gemeente Haarlem:96
Hillegom: 10
Aalsmeer 1
Amstelveen 3
Beverwijk 1
Heemskerk 1
Noordwijkerhout 2
Sparndam 2
Uitgeest 5
Leiden 4
Katwijk 1

144 uitgezet in tuin en wild (31-12-2016)

Nog in Opvang op 31-12-2016: 57 (winterslaap)

Nog in intensieve zorg op 31-12-2016: 4

Overleden: 91, waarvan euthanasie: 26

Helaas kunnen we niet alle egels redden, soms zijn de verwondingen te erg, komen ze te laat binnen, of geven ze het gewoon op omdat ze te ziek zijn.

Gelukkig weten steeds meer mensen wat ze moeten doen als ze een egel in nood zien. Dankzij de lessen, informatie en publiciteit. En dat scheelt.

In 2017 gaan we ons nog meer richten op continuïteit, dus meer bestuursleden, betere verdeling van de taken, structurele fondsenwerving. Zodat we in de toekomst de egels kunnen blijven helpen.

We blijven ons ook ontwikkelen op het gebied van kennis, door educatie aan basisscholen, maar ook door zelf meer (medische) kennis te vergaren over de egel.

Namens de Egelopvang Haarlem en Omstreken

Dickie van Riemsdijk, voorzitter

Thecla Wolfs, secretaris

Eerst bellen

Gewoon oppakken

Even in doos met kruik, handdoek en water

Laat lekker met rust